

Chaveriem ve chaverot: shabbat shalom le koelam en shana tova wemetoeka
Vrienden en vriendinnen, een gut shabbes toegewenst en een goed en zoet
nieuwjaar.



Rosh Hashana

Op vrijdagavond beginnen de Hoge Feestdagen, Rosh haShana van de avond van 15 september tot zaterdagavond 16 september. Jom Kippoer van zondagavond 24 september tot maandagavond 25 september, Soekkot van vrijdagavond 29 september tot en met 7 oktober en we sluiten af met Simchat Torah op 8 oktober.

Aanstaande shabbath vieren we Rosh haShana, letterlijk Hoofd van het Jaar. Het is de verjaardag van de wereld, de dag dat dat in Genesis de mens werd geschapen. Het nieuwe jaar begint

met de Hebreeuwse datum 1 Tishrie. In de synagoge blazen we tijdens de shachariet- en moesafdienst (morgen en toegevoegde dienst) op de sjofar, de ramshoorn. We wensen elkaar een goed en zoet nieuwjaar toe en zeggen in het Hebreeuws Shana Tova weMetoeka, שנה טובה ומתוקה, en dat we mogen worden ingeschreven in het boek van het leven. Op de eerste dag lezen we Bereshiet (Genesis) 21 en op de tweede dag Bereshiet 22.

We dragen witte kleren en eten vooral zoete dingen, een ronde zoete challe, om te symboliseren dat een nieuwe jaarcyclus begint, of om De Eeuwige te kronen als Koning van het nieuwe jaar. De challe is zoet om de zoetheid van het jaar te benadrukken. We eten appels die we in honing dopen en maken andere zoete gerechten klaar. Op de avond van Rosh haShana, dat dit jaar samenvalt met shabbath steken we de kaarsen aan voor shabbath en Rosh haShana.

Het meest indrukwekkend voor mij is altijd weer het samen zingen van het Avinoe Malkeinoe, ik geef u de eerste regel.

Avinoe Malkeinoe, chatanoe lefanecha.

אַבִּינוּ מֶלְכֵנוּ חַטָּאנוּ לְפָנֶיךָ

Onze Vader, onze Koning, wij hebben gezondigd.

U kent het vast ook in de uitvoering van Barbra Streisand.

Na de moesafdienst doen we het Tasjliech, dit is het ritueel waarbij we stukjes brood in stromend water gooien terwijl we onze zonden noemen: Dit is voor mijn brutaliteit, dit is omdat ik vergeten ben mijn vader te bellen, ik vergeet soms het shema te zeggen, en wat voor zonden we kunnen bedenken, enzovoort. Dit ritueel vindt plaats

na de moesafdienst. Aan de waterkant zeggen we het Tasjliech-gebed Micha 7, vers 18-20 en Psalm 18:5-9. De term *Tasjliech* komt uit Micha 7:19:ve tasjliech bimetsoelot jam, kol chatotam, U zal al hun zonden werpen in de diepten van de zee (HSV-vertaling). De hele voorafgaande maand elloel zijn we ons al aan het voorbereiden op de 10 ontzagwekkende dagen die beginnen op Rosh haShana. We hebben nog 10 dagen de kans om tesjoeva (inkeer) te doen voordat de Eeuwige, gezegend is zijn Naam het Boek des levens weer sluit.

We kijken terug op de relatie met de medemens en met G'd. We moeten eerst met de mens en daarna met de Eeuwige, gezegend is zijn Naam, in het reine komen. Dan pas kunnen we Jom Kippoer vieren.

Voel jij je verbonden met het Jodendom en wil je er meer over weten? De Open Joodse Gemeente Klal Yisraël, kan je helpen met deze gevoelens of vragen. Stuur dan een e-mail naar sjoeldienst@klal-israel.nl.

Nili Chaja